

“Those we love don’t go away.

They walk beside us every day.

Unseen, unheard, but always near.

So loved, so missed, so very dear.”

“Als een vader en een zoon  
leefde je een avontuur, zo ongewoon

Wat je ook deed in je leven  
je had altijd vreugde en plezier om te geven

En waar je je ook bevond  
je had altijd vrienden in het rond

Altijd feest en een glimlach om je mond  
is hoe je in het leven stond

Toen kwam er een tegenslag aangedreven  
waarbij we je veel te vroeg hebben moeten afgeven

Maar je leefde een avontuur, zo ongewoon  
als een vader en een zoon...”





Veel te vroeg, veel te jong, voorgoed uit ons midden,  
voor altijd in ons hart, nu wij afscheid moeten nemen van de heer

## Patrick Kins

Partner van mevrouw Kimpa Pathitha Da

Geboren te Beveren op 20 juni 1965 en  
van ons heengegaan in Bangkok (Thailand) op 30 mei 2021.

Logistiek Directeur bij Pandora

De afscheidsplichtigheid voor Patrick in de parochiekerk van het Heilig Kruis te Vrasene  
vindt plaats in beperkte kring.

Zijn urne zal een plaats krijgen in zijn vertrouwde omgeving.

Gedenk hem liefdevol.

*Dit melden u diepbedroefd:*

Kimpa Pathitha Da

*zijn partner*

François en Eleonora Kins - Van Landeghem

*zijn ouders*

Stevy Kins en Kim Smeijers

*zijn zoon en schoondochter*

*Delen mee in het verlies:* zijn nonkels, tantes, neven en nichten aanverwant aan de familie Van Landeghem.

Bloemen noch kransen.

Rouwadressen: Smisstraat 26a, 9120 Vrasene

Visserstraat 10, 9150 Rupelmonde

Rouwcentrum Blemberg (+32) (0)3 775 75 69

Online condoleren mogelijk via [www.blemberg.be](http://www.blemberg.be)