

Zwijgzaam  
Stil en zonder klagen  
wilde jij je ziekte dragen  
Je vocht met al je levenskracht  
voor elke nieuwe dag en nacht  
Zo ben je langzaam... moegestreden  
uit ons midden weggeleden  
en na een dappere maar ongelijke strijd  
ben je nu uit je lijden bevrijd.



Herinner mij niet in sombere dagen  
herinner mij in de stralende zon  
herinner mij zoals ik was  
toen ik alles nog kon.



Diepbedroefd nemen we afscheid van  
de heer  
**Marc Vanvaerenbergh**  
echtgenoot van mevrouw Ilse De Vet

Geboren te Sint-Niklaas op 15 april 1963 en  
na een moedig gedragen ziekte thuis op 26 mei 2021 ingeslapen.

Zijn afscheid vindt plaats in intieme kring waarna zijn asurne  
wordt begraven op de begraafplaats te Sint-Gillis-Waas.

*De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.*

Rouwadres : Fam. Vanvaerenbergh - De Vet, p/a Kronenhoekstraat 32, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Marc is echtgenoot van

Ilse De Vet

papa en opa van

Mitch en Melissa Vanvaerenbergh - Engels  
Nik en Ashley Klimovich - Vanvaerenbergh  
Maybe en Amalia

zoon en schoonzoon van

Henri † en Rosina Vanvaerenbergh - Mertens  
Willy † en Lilianna De Vet - Stevens

schoonbroer en nonkel van

Patrick en Els De Vet - Dupon  
Caine, Caitlan, Calvin en partners  
Gino De Vet

De families Vanvaerenbergh, De Vet, Mertens en Stevens - ook zijn tantes, nonkels,  
neven en nichten - delen mee in het verdriet.

Onze dank en waardering voor de goede zorgen van zijn huisarts dr. Luc Merckx.

U kan een persoonlijk berichtje of een gedeelde herinnering aan Marc achterlaten op  
[www.blemberg.be](http://www.blemberg.be).