

*Nu is hij gevlogen,
de vogel, hij is vrij.
Hij leeft nu in de harten
van jullie en van mij.*



Verdriet en dankbaarheid gaan samen
nu we afscheid nemen van de heer

Erik Van Den Bosch

Geboren te Vrasene op 26 juni 1947
en overleden op de Palliatieve Eenheid
van AZ Nikolaas te Beveren op 14 mei 2021,
gesterkt door zijn geloof.

Omwille van de huidige maatregelen zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden in beperkte kring in de parochiekerk van het Heilig Kruis te Vrasene. Wij danken u voor uw begrip.

De urne van Erik zal begraven worden in het urnenveld op de begraafplaats van Vrasene.

U kan Erik een laatste groet brengen in rouwcentrum Blemberg, Mosselbank 23 te 9120 Vrasene op donderdag 20 mei 2021 tussen 19 uur en 19.30 uur.

Dit melden u:

Freddy Van Den Bosch, partner, kinderen en kleinkinderen
Werner † Van Den Bosch

zijn broer

zijn tante, neven en nichten met hun kinderen en kleinkinderen de families Van Den Bosch en Smet.

*Een woord van oprechte dank richten we aan zijn huisarts
dr. De Cleene en het voltallige team van de Palliatieve Eenheid
van AZ Nikolaas te Beveren voor alle goede zorgen.*

Blijf met ons aan Erik denken.

Rouwadres:

Familie Erik Van Den Bosch
p/a Rouwcentrum Blemberg
Mosselbank 23
9120 Vrasene

Rouwcentrum Blemberg 03 775 75 69
Online condoleren via www.blemberg.be